



## ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ

Δύο συγκλονιστικές δηλώσεις ήρθαν να με ταρακουνήσουν, σε μεγάλο βαθμό, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ανάμεσα στα τόσα και σημαντικά προβλήματα που περνάει η ελληνική κοινωνία και οικονομία, άρα και εγώ ο ίδιος .

Η πρώτη αφορούσε ένα απόσπασμα μίας συνέντευξης που μου έδωσε ο μεγάλος αμερικανός αρχιτέκτονας και πολιτικός μηχανικός Ρ. Κόρνμπλιτ , και η οποία θα δημοσιευθεί στο 6ο τεύχος του περιοδικού μας . Όταν τον ρώτησα, μεταξύ των άλλων, ποιο μπορεί να είναι το μέλλον των ανθρώπων, μέσα στις σύγχρονες πόλεις, μου δήλωσε απλά, ότι, << δεν μπορεί να υπάρξει κανένα μέλλον για την ανθρωπότητα μέσα στις σύγχρονες μεγάλες πόλεις, οι οποίες σιγά-σιγά ή και απότομα, θα αποδομηθούν και θα καταρρεύσουν, οδηγώντας στον όλεθρο τους κατοίκους τους, μέσα από εκτεταμένους εμφύλιους πολέμους για την επιβίωση, οι οποίοι και θα επιτείνονται σταδιακά, από τον ακήρυκτο, αλλά ήδη επί θύραις, 3ο παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο. Η μόνη λύση είναι , η επιστροφή σε πόλεις μικρές, στην φύση, η κατασκευή αυτόνομων ολιστικών κτιρίων, και η αλλαγή του σημερινού τρόπου ζωής. ....>>.

Η δεύτερη, εξ ίσου συγκλονιστική, προέρχεται από τον μεγάλο , ( και ας μην μας βολέψει σαν έλληνες να το αναφέρουμε ). αμερικανό πολιτικό Χένρυ Κίσιγγκερ, ο οποίος σε συνέντευξη που έδωσε , και αναφερόμενος και στο τι συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη, δήλωσε ότι << οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη χτυπούν την Κίνα και την Ρωσία, και οι πολίτες αν είναι συνηθισμένα άτομα, πρέπει να προετοιμαστούν για πόλεμο, μετακινούμενοι προς την ύπαιθρο, κτίζοντας αυτόνομες φάρμες, και αγοράζοντας όπλα, για να αμυνθούν απέναντι στις ορδές των πεινασμένων που θα περιφέρονται γύρω τους. ....>>.

Βέβαια η συνέντευξη αυτή αμφισβητήθηκε για το αν τελικά δόθηκε, κάποιος την ενέταξαν ήδη σε αντισημιτική προπαγάνδα. (όσοι με γνωρίζετε προσωπικά, γνωρίζετε ότι έχω <<αλλεργία>> απέναντι στον στείρο αντι-εβραϊσμό...), κάποιος είπαν ότι εντάσσεται στην λογική της θεωρίας του ΣΟΚ& ΔΕΟΥΣ, όπου κάποιος <<ρίχνουν>> στην κοινή γνώμη άλλοτε αληθείς και άλλοτε ψευδείς ειδήσεις για να την προετοιμάσουν, ή, να την δοκιμάσουν, ή, να την μεπρδέψουν, και τέλος κάποιος αδιαφορώντας για το αν είναι αληθινή ή ψεύτικη, κράτησαν το μήνυμα που έκρυβε , και το οποίο, δυστυχώς για την ανθρωπότητα, δεν είναι και πολύ μακριά από την πραγματικότητα.

Και όλα αυτά, την στιγμή που η χώρα μας καταρρέει, την στιγμή που η οικονομική και οικοδομική δραστηριότητα είναι πρακτικά ανύπαρκτη, και την στιγμή που οι συστηματικά ψεύτες, του πολιτικού προσωπικού, που συσσωρεύσε δεινά στον τόπο μας, επιχαίρουν, ότι δήθεν έλυσαν τα προβλήματα, που φυσικά οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει, και για τα οποία και παραμένουν αιμώρητοι, ... Έφτασε στο σημείο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών, κάποιος κος Κάιτελ, να πει το αυτονόητο, δηλαδή, ότι, <<οι ελληνικές ελίτ συμπεριφέρονται μη-πατριωτικά, και ποτέ ξένοι επενδυτές δεν θα έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, την στιγμή που οι εγχώριοι επενδυτές βγάζουν μαζικά τα κεφάλαια τους, στα εξωτερικά>>. Και πέρασε οι ιθαγενείς νομενκλατούρες, με τα καλά αμειβόμενα παπαγαλάκια τους, να τον φάνε τον χριστιανό, επειδή είπε την αλήθεια, και να αντιτάξουν, έναν απaráδεκτο και πρόστυχο αντιγερμανισμό, που ταυτίζει τον γελοίο Σόιμπλε με τον φιλέλληνα Γκέτε, και τον μεταλλαγμένο βιετναμέζο με τον επίσης φιλέλληνα Βάγκνερ, και που προέρχεται από τους ίδιους οσφυοκάμπτες και εκμαυλισμένους από την Ζήμενς, την Κρούις, και άλλους αστέρες της διαφθοράς, που κατά τα άλλα πηγάει από την ταλαίπωρη την Ελλαδίτσα! Εύγε...

Την Ελλάδα, που είναι και ανατολή της Δύσης, και ταυτόχρονα και δύση της Ανατολής, και για αυτό και δεν την καταλαβαίνουν οι άλλοι ευρωπαίοι, όντας φυλακισμένοι στις ιδεοληψίες τους, στον προτεσταντισμό τους, και σε σκοπιμότητες, όπως εκείνη της δημιουργίας ενός κοινού νομίσματος, χωρίς κράτος !!!, που τελικά ενόησε έναν παίχτη, και 2-3 σφουγγοκωλάρους του.

Έχει δίκιο ο Ρεζις Ντεμπρέ όταν λέει ότι, σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα, γρήγορα οδηγούμαστε στην κυριαρχία του ισχυρότερου, και τελικά σε εξαγισμένες αποικίες, και δουλοπάροικους,...

Όσοι λαοί πίστεψαν, γιατί έτσι τους έπεισαν να πιστέψουν, ότι η μικρή Ελλάδα ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση, τεμπέληδων, που είναι ψέμα.(το 2011 οι έλληνες, για παράδειγμα δούλεψαν 2109 ώρες κατά μέσο όρο, και με επίσημα στοιχεία, 1664 ώρες οι ιρλανδοί, και μόλις 1419 ώρες οι γερμανοί), ανίκανων που είναι ψέμα,(γιατί διακρινόμαστε και στις τέχνες και στις επιστήμες, διαχρονικά στην ανθρώπινη ιστορία), με τεράστιο ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων, που είναι ψέμα, (οι γερμανοί για παράδειγμα διαθέτουν περισσότερους ανά κάτοικο, όπως και περισσότερες αργίες!), με διεφθαρμένους πολιτικούς, που είναι αλήθεια!, (και όχι φυσικά ότι οι δικό τους είτε λέγονται πρόεδροι της γερμανικής δημοκρατίας, είτε κοινοπιθαροί γάλλοι πρόεδροι και γυναικο-κατακτητές της πλάκας, είναι καλύτεροι), και ότι τους ίδιους δεν θα τους αγιάξει ο όλεθρος που έρχεται, απλά αυταπατώνται, και όπως γράφει και ένας αναλυτής γνωστής ελβετικής τράπεζας: <<όταν δι-οικείς τον στρατό του Ναπολέοντα, δεν ζητάς να τον υποβάλλεις σε κράς-τέστ για να δεις την συμπεριφορά του απέναντι σε αεροπλάνα B-52, στην μάχη του Βατερλό, αλλά οπισθοχωρείς, όσο πιο γρήγορα μπορείς>> !

Ο εσμός βέβαια των τοκογλύφων , των εκβιαστών και των συνειδητών οικονομικών δολοφόνων, των υπερ-εθνικών ελίτ, και των υπέρ-οργανώσεων που τις εκφράζουν, αλλά και των εγκωρίων

τοποτηρητών τους, και που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι ίσως πολύ πιο τρομακτικός από τα αεροπλάνα B-52, θυμίζει την παρέλαση του κοινωνικού πλαγκτού που πρώτος ο μέγας Αριστοφάνης ξεμπρόστασε και ομοιάζει, ολοένα και περισσότερο με τις πιο σκοτεινές μαφιόζικες αμερικάνικες ταινίες, μόνο που ένα τμήμα του λαού μας νομίζει , λόγω της προπαγάνδας των σκουπιδο-κάναλων, ότι βλέπει ταινίες του Λουί ντε Φυνές...

Τι νόημα έχει η υποτιθέμενη διάσωση της Ελλάδας, για παράδειγμα, και των ανεπάγγελτων γόνων και των διορισμένων και μη εκλεγμένων μάντζερ της πλάκας, που την κυβερνούν ολιγαρχικά, όταν το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού λαού, αισθάνεται, ότι αυτή η έτσι κι αλλιώς ψευτο-διάσωση, δεν τον περιλαμβάνει;: Όταν , το αποδεδειγμένα κράτος-απατεώνας, σε συνθήκες ύφεσης 7%, ανεργίας 23%, και βάλε, παράλυσης κάθε οικονομικής δραστηριότητας, και διάλυσης εργασιακών σχέσεων και κατάλυσης της υποτιθέμενης δημοκρατίας, δεν προστατεύει τους πολίτες του, καθώς δεν μειώνει τους τόκους των δανείων τους και δεν συμβάλλει στην δραστική μείωση των τιμών, των ειδών της καθημερινής, έστω, διατροφής, των πολιτών του;:

Και πού, συν τοις άλλοις τους εξευτελίζουν και τους μειώνουν καθημερινά όχι απλά οι δανειολήπτες μας, αλλά και παλιάνθρωποι, σαν το αφεντικό της εταιρείας BOSCH, (και θα εξακολουθήσετε να αγοράζετε τα προϊόντα του; που το ίδιο προϊόν ο αλήτης το πουλάει 170€ στην Ελλάδα, 110 € στην Γαλλία, και 117€ στην Βρετανία;...), κάποιον Φέρενμπαχ, που δηλώνει, ο ανιστόρητος, ότι δεν έχουμε θέση όχι στο ευρώ, αλλά στην Ευρώπη, ... Ίσως και να εννοεί την γερμανική Ευρώπη, του 3ου Ράιχ, προς την οποία και ολοταχώς βαδίζουμε, και όχι την ευρωπαϊκή Γερμανία, όπως την οραματίστηκαν οι μεταπολεμικοί της ηγέτες.

Όχι ότι δεν φταιμε και εμείς, οι τουλάχιστον πολλοί από εμάς.

Ανεχθήκαμε την τεράστια γραφειοκρατία, χωρίς να επαναστατήσουμε , που μέσω της διάχυσης ευθυνών, τις χρονοβόρες διαδικασίες και τις περίπλοκες σχέσεις κράτους και πολίτη, εξέθρεψαν τις υπόγειες συναλλαγές, και την εκτεταμένη εσωτερική διαφθορά, για την οποία και θα έπρεπε να ντρεπόμαστε.

Ο Ρεζις Ντεμπρέ, που τον αναφέρω για 2η φορά στο σημερινό προλογικό μου σημείωμα !, λέει κάπου ότι πραγματικός δημοκράτης είναι αυτός που οδηγεί σε ένα έρημο δρόμο , στις 3 η ώρα το πρωί, και τον πιάνει κόκκινο και σταματάει !

Εγώ θα συμπλήρωνα, ότι , η πιο επαναστατική πράξη που μπορεί να κάνει σήμερα ένας νέος στην Ελλάδα, δεν θα ήταν να πυρπολεί, μόνο, τα αυτοκίνητα όσων δεν σταματούν στα φανάρια, ή να σπάξει τα μούτρα, μόνο, αυτών που καπνίζουν χωρίς να τον ρωτήσουν, φυσώντας τον καπνό μέσα στα μούτρα του, αλλά να καταγγείλει τους ίδιους τους γονείς του, που κρίζουν, (όχι τον ημι-υπάθριο του σπιτιού τους, χαράς στο πταίσμα που το δαιμονοποιήσαμε), που κτίζουν αυθαίρετο μέσα σε καμένα δάση, καταπατούν τον αιγιαλό, και λαδώνουν τους εφοριακούς και τις πολεοδομίες,...

Μέσα, αγαπητές φίλες και φίλοι, και συναντιλήπτορες, στον γενικό χαμό, πρέπει όμως να προσπαθήσουμε και να δώσουμε ελπίδα και όραμα στους νέους μας ανθρώπους, στους νέους μηχανικούς, που ήδη βλέπουν την ξενιτιά , και πάλι, μετά από 50 χρόνια, σαν την μόνη διέξοδο.

Και να βοηθήσουμε να γεννηθεί και κάτι καινούργιο στην Ελλάδα. Αφού την καταστήσουμε και πάλι διατροφικά αυτάρκη, (είμαστε δυστυχώς ελλειμματικοί από το κρέας μέχρι τα όσπρια, και από τα

δημητριακά μέχρι την ζάχαρη), αφού περιορίσουμε τις εισαγωγές μας, αφού αναπτύξουμε την κοινωνική μας αλληλεγγύη, που την ξεχάσαμε, αφού ενσκήψουμε, εκ νέου, στην γλώσσα και στον πολιτισμό μας, αφού πιστέψουμε, εκ νέου, στην άμεση δημοκρατία , και αφού καλλιεργήσουμε το μεγαλύτερο κεφάλαιο που διαθέτουμε, σαν λαός. Την γνώση.

Αυτή θα μας σώσει και όταν οι άλλοι, θα κοιτάζουν να μας συμπεριφερθούν, σαν άτομα και σαν λαός, όπως ο Νέρωνας στους 2 έλληνες δούλους του, τον εύσωμο και ανδρώδη Πυθαγόρα, και τον λεπτόσωμο και γυναικώδη Σπόρο, τον οποίο μάλιστα κατέστησε και εκτομία , μετονομάζοντας τον ,σε Σαββίνα !

Ήδη οι μεσαιωνικού τύπου εφεδρείες εργαζομένων, οι εκστρατείες προβολής των νησιών μας, ως εξαγωγίμων προϊόντων, που μεταφέρουν έναν απόηχο Βέρμαχτ, και όχι τουριστικού πολιτισμού, η προσφορά από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ΑΟΖ, με ξεχωριστό νομικό, διοικητικό και εργασιακό καθεστώς, από αυτό που ισχύει στην υπόλοιπη και ταλαίπωρη χώρα μας,(λένε μάλιστα για να μας πείσουν, καλύτερα να είσαι με έναν διάβολο που ξέρεις, παρά με έναν που θα χρειαστεί να τον μάθει, άσχετα αν εμείς είμαστε γενικά και ειδικά εναντίον οιοδήποτε διάβολου , και θα τους πάρει και θα τους σκώσει,...), τα νέα φαινόμενα μετατροπής της Ευρώπης σε καθεστωπικό τέρας, η οργανωμένη και κατευθυνόμενη, από κάποιους, προσπάθεια να πεισθούν οι νέοι, αυτοί που έτσι κι αλλιώς θα επαναστατούσαν, ότι η ατομική βία, και όχι οι συλλογικοί αγώνες, είναι και ο μοναδικός δρόμος, (για αυτό και καλλιεργούν τον οπαδικό φανατισμό, και αφήνουν σχεδόν ανεξέλεγκτη την ατομική βία,...), άρα και να δεχθούν την μαζική και οργανωμένη καταστολή της, ή την αποχάυωση τους,(μέσω των ουσιών, που σχεδόν κυκλοφορούν ανένδοχληπτα), που είναι και αυτό, που εξυπηρετεί δανειστές, κυβερνώσες εθνικές και υπερ-εθνικές ελίτ, μετά την μετατροπή της χώρας μας, σε ευρωπαϊκό Σουδάν, και σε γερμανικό προτεκτοράτο, όλα αυτά, λοιπόν, σε αυτό κατατείνουν,...

Ήδη το απaráδεκτο και ανίκανο κράτος μας, μας εξοπατά κατ' εξακολούθηση, δήθεν εγγυήθηκε τους τίτλους του, απέναντι στους μικρο-ταμειετές, και το ίδιο κουρεύει πρώτα τα ομόλογα που έδωσε έναντι αποζημιώσεων , σε όσους απέλυσε!, δήθεν ενδιαφέρεται για την εξοικονόμηση ενέργειας και χαρίζει δισεκατομμύρια στους πονηρούς, δήθεν δημιούργησε τον ΚΕΝΑΚ, για το καλό του περιβάλλοντος, και στην ουσία φεσώνει τους ιδιοκτήτες, δήθεν ετοιμάζει έναν <<πράσινο ΓΟΚ>>, (της πλάκας, όσο της πλάκας, ήταν και η <<πράσινη Τίνα>>, που κάποιος ούτε που ντράπηκαν, να την υπηρέτησουν, και να παράσχουν άλλοθι στην ασυναρτησία), δήθεν προωθεί την μικρή επιχειρηματικότητα, και η αγορά βουλιάζει, δήθεν διαπραγματεύθηκε τους όρους του δανεισμού, και δήθεν τυχαία κάλεσε το ΔΝΤ, πριν καν να γίνουν οι προηγούμενες εκλογές στην Ελλάδα,...

Η ευφύια δυστυχώς, δεν αθροίζεται.

Η βλακεία και η ανικανότητα, ναι.

<< ραγιάδες έχεις μάνα Γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι κι οκνοί καταφρονάν τη θεία τραχειά σου γλώσσα, των ευρωπαϊών περιέγλα , και των αρχαίων παλιάτσοι,....>>, έγραψε κάποτε ο μέγιστος Κωνστής Παλαμάς, μισόν αιώνα πριν, αλλά δεν τον ακούσαμε, και δεν τον ακούμε, δυστυχώς, μέχρι σήμερα.

Εμείς, εσείς, οι άλλοι,...

Δεν συμφωνείτε;